

SJORS

van de Rebellenclub



een jaar duurt
lang, vooral
als je zo'n tijd
moet wachten
op het
**NIEUWE
SJORSBOEK**
maar nu is het
er dan eindelijk



SJORS en SJIMMIE

NAAR DE PINTO PLANEET



Sjors en Sjimmie beleven een duizelingwekkend avontuur. Het zal je gebeuren dat je fijn op de kermis een rondje draait in een raket en dan ineens met een ongelooflijke vaart de ruimte in geschoten wordt. Gelukkig gaat de raket met Sjors en Sjimmie als passagiers niet om de aarde cirkelen, maar vliegt regelrecht naar de nog onbekende Pintoplaneet, waar de twee jongens gastvrij ontvangen worden. Wat ze onderweg en op de Pintoplaneet allemaal meemaken en hoe ze op aarde terugkomen, gaan we niet verklappen. Het is een razend spannend boek. Als je het van je ouders mag kopen, moet je er als de kippen bij zijn. De Sjorsboeken vliegen ieder jaar de deur uit.

**een meesterlijk verhaal.
honderdvier pagina's prachtige
vierkleurendruk. prijs slechts f 1.95!**

BUITENLAND 50 CT. EXTRA

Verkrijgbaar bij de plaatselijke bezorger van dit blad. ● Door overschrijving van f 1.95 op giro nr. 9229 t.n.v. de N.V. Uitgeverij De Spaarnestad, afd. Extra-uitgaven te Haarlem, waarbij op het girostrookje duidelijk moet worden vermeld: „SJORS en SJIMMIE naar de Pintoplaneet”. ● Bij uw boekhandelaar.

● BELGIË 55 F. Verkrijgbaar bij onze verkopers, de boek- en dagbladhandel en bij N.V. Tijdschriften Uitgevers Mij., Van Schoonbekestraat 34-38, Antwerpen, postrekening 8.34.05.



DE GEVAARLIJKE OPDRACHT

CANADA 1758.
IN HET HOOFDKWARTIER
VAN MARKIES
DE MONTCALM.

HAUTEBRANCHE, DE TOESTAND WORDT MET DE DAG HACHELIJKE.
HIER IS EEN RAPPORT VOOR DE KONING. LAAT HET SNEL NAAR
VERSAILLES BRENGEN. HET WORDT
EEN GEVAARLIJKE TOCHT.

JA, DE ENGELSE
MARINE IS WAAKZAAM!







DE ZOON VAN DE BEREJAGER



IK ZAL NOOIT VERGETEN WAT JE VOOR MIJ GEDAAN HEBT!



WOHKADEH HOUDT NIET VAN DE DAKOTA'S. ZE ZIJN WREED. EN IK WIL NIET DAT HET BLOED VAN MIJN RODE EN BLANKE BROEDERS VERGOTEN WORDT!



WOHKADEH WACHTTE SLECHTS OP EEN GELEGENHEID OM HEN TE VERLATEN. IK WAS UITGESTUURD ALS VERKENNER, MAAR BEN NAAR UW WIGWAM GEGAAN.

EN ALS DE DAKOTA'S ACHTER JE VERRAAD KOMEN?

ZIJ ZULLEN DENKEN DAT WOHKADEH GEDOOD IS. ZIJ KOMEN NIET ACHTER DE WAARHEID.



ZES DAGEN LANG TREKKEN ONZE VRIENDEN VERDER...

HALT!



WAT IS ER?

SPOREN? WAT DACHT JE ANDERS TE ZULLEN VINDEN?



VREEMD. IK WEET NIET WAT VOOR DIER HIERLANGS GEKOMEN IS!

TOCH ZULLEN WE ERACHTER MOETEN ZIEN TE KOMEN!



DE SPOREN LEIDEN IN DIE RICHTING!







Dank zij de moed van Hugo
zijn allen ontsnapt uit de grot, waarin
smokkelaars hen hadden opgesloten...

RAADSELS ROND DE

EDELWEISS-SCHOOL



MAAR ALS ZE DE POLITIE HUN WEDERVAREN EN
HUN ONTDEKKING VERTELD HEBBEN...







Bij het zien van de foto's bij dit artikel zul je misschien terugdenken aan de voorbijge vakantietijd of verlangen naar de volgende. We weten niet of dit nieuwe voertuig volgend jaar zomer regelmatig op de weg gezien zal worden, maar een feit is, dat wie er tegen die tijd over kan beschikken, een prettige vakantie tegemoet rijdt in zijn rollend huis.

Een rollend huis, zo kun je deze nieuwigheid op de weg wel noemen. Het is een soort gulden middenweg tussen een caravan en een autobus en de naam die men ervoor bedacht heeft, is al even aantrekkelijk als de drager ervan: Jollyrolli.

Het ontwerp van dit nieuwe vakantievoertuig komt uit Italië, waar ze nogal vaak met nieuwe ideeën op dit gebied voor de dag komen. In de Lancia-automobielfabrieken is na veel teken- en rekenwerk de eerste Jollyrolli gebouwd. De bekleding en het interieur zijn gemaakt door de firma Boneschi in Turijn.

DE JOLLYROLLY

IS EEN RIJDEND HUIS



De Jollyrolli lijkt op een caravan, maar hij heeft het voordeel, dat motor en cabine eraan vastgebouwd zijn. Dit maakt het voor de bestuurder heel wat prettiger dan het rijden met een aparte caravan, gekoppeld achter de auto, die altijd extra-aandacht eist en nogal eens gevaar oplevert op moeilijk begaanbaar terrein. De Jollyrolli is uitgerust met een 1488-cc-motor Lancia-Flavia.

Onmiddellijk achter de cabine begint het woongedeelte, bestaande uit een kamer met kookhoek, en daarachter zijn de slaapgelegenheden. Ook de zitbanken in de kamer kunnen als bed gebruikt worden, zodat er een flink aantal slapers ondergebracht kan worden. De Jollyrolli is van alle moderne gemakken voorzien en heeft zelfs een airconditioningsysteem aan boord, zodat de temperatuur ook in zeer warme gebieden aangenaam blijft.

Natuurlijk is deze combinatie tamelijk duur in de aanschaf. De kosten van het voertuig, compleet met alle moderne snuffjes, bedragen vier miljoen Italiaanse lire of 6500 dollar.

Onze foto's tonen de Jollyrolli van buiten en van binnen, waarbij we een doorkijkje hebben vanuit het woongedeelte naar voren.



DE SCHIPBREUKELINGEN

FRITZ, OP ZOEK NAAR EEN SCHIPBREUKELING, HEEFT SUCCES GEHAD. HIER VERTELT HIJ HOE DAT IN ZIJN WERK GING.



ZOALS JULLIE JE ZULT HERINNEREN WAS HET GOED WEER, TOEN IK MIJN TOCHT BEGON. MAAR IK WAS DE BAAI DER PARELS NOG NIET UIT, OF IK RAAKTE IN EEN ZWARE STORM!

DE VOORSTE ZITPLAATS SLOOT IK ZO GOED MOGELIJK AF EN LIET ME TOEN MAAR DRIJVEN.



GELUKKIG WAS DE STORM NA EEN PAAR UUR WEER GELUWD.



IK BLEEF DE KUST VOLGEN EN KEEK UIT NAAR EEN VUURTJE OP EEN ROTS: HET BERICHT VAN DE ALBATROS MAAKTE IMMERS MELDING VAN DE „ROKENDE ROTS”.



DE SCHEMERING VIEL EN IK ZOCHT EEN ONDERKOMEN. UIT VREES VOOR ROOFDIEREN DURFDE IK NIET AAN WAL TE GAAN EN OVERNACHTTE OP EEN KLEIN EILANDJE VOOR DE KUST.



DE VOLGENDE OCHTEND VERTROK IK WEER VROEG EN TOEN NA EEN PAAR UUR DE KALE ROTSEN PLAATS MAAKTEN VOOR EEN GLOOIEND LANDSCHAP, GING IK AAN LAND OM WAT WILD TE SCHIETEN.



IK HAD GELUK, WANT IK KREEG AL GAUW EEN GROTE VOGEL ONDER SCHOT, DIE IK OP EEN VUUR ROOSTERDE.



TERWIJL IK HIERMEE BEZIG WAS, ZAG IK OPEENS EEN TROEP MANNETJES OP MIJ AFKOMEN, WAARVAN DE VOORSTE OP EEN STOK LEUNDE!



TOEN ZE DICHTERBIJ KWAMEN, ZAG IK DAT HET ORANG-OETANS WAREN. IK VOELDE ME NIET ERG OP MIJN GEMAK, SCHOOT MIJN GEWEER AF EN GELUKKIG VLOOG DE HELE TROEP HET BOS IN!

HAASTIG GREEP IK MIJN GEBRADEN VOGEL, SPRONG IN MIJN KAJAK EN ZETTE MIJN TOCHT VOORT.



NA VOOR DE REST VAN DE DAG TEVERGEEFS NAAR EEN ROKENDE ROTS GEZOCHT TE HEBBEN INSTALLEERDE IK MIJ VOOR DE NACHT IN EEN SPELONK VAN DE ROTSACHTIGE KUST.



TOEN IK NOG MAAR NAUWELIJKS SLIEP, WERD IK GEWEKT DOOR GEFLADDER EN IK ZAG TIENTALLEN AFZICHTELIJKE WEZENS OM MIJ HEEN VLIEGEN.



IN HET SCHEMERDONKER ZAG IK DAT HET VAMPIERS WAREN, VLEERMUIZEN, DIE, NAAR MEN ZEGT, MENSEN BLOED AFZUIGEN. IK SCHOOT EEN PAAR KEER MIJN GEWEER AF, MET HET GEVOLG DAT ZE IJLINGS VLUCHTTEN, MAAR ERG RUSTIG SLIEP IK DIE NACHT TOCH NIET MEER.



VOOR DAG EN DAUW ZAT IK AL WEER IN MIJN KAJAK. DE KUST WERD VLAKKER EN DOOR NIEUWSGIERIGHEID GEDREVEN PEDDELDE IK EEN RIVIERTJE OP.



BEHALVE OLIFANTEN ZAG IK SCHITTERENDE EXOTISCHE VOGELS EN GING AAN WAL OM ER EEN TE VANGEN, MAAR VOORDAT IK ER EEN ONDER SCHOT KREEG, SLOOP UIT EEN BOSJE EEN TIJGER NADERBIJ.

Billie Turf

het dikste studentje ter wereld







Avontuur in de



PYRENEËN

Tom en Tanja volgen de
loop van een onderaards
riviertje...



KIJK DAAR EENS!
DAAR LIGGEN PAPIEREN OP DE
OEVER!...



TOM, WE ZIJN OP HET GOEIE
SPOOR! KIJK...



DE MAP WAARIN HET RAPPORT
VAN PROFESSOR TICOLI ZAT...



TOM! DE BOOT IS
LOS!!



LIEVE HELP,
WE ZIJN VERLOREN!



STIL EENS, TANJA!



JA, EEN VOGEL!
DAN MOET HIER ERGENS EEN
OPENING ZIJN...



KWIKWIKWIKW!

EEN VOGEL!



DAARBOVEN IS ER EEN! KIJK MAAR,
IK ZIE DAGLICHT!



EN EVEN LATER...



NU IS DE VRAAG:
WAAR ZIJN WE?



IK ZAL MIJN NEUS EENS
EVEN LATEN WERKEN!

SNIFF
SNIFF

Door zijn onvoorzichtigheid
alarmeert Slokje de boeven
in de verboden berg...

TIGER JOE en



de verboden berg



Korte inhoud: Twee Britse jongens, Bryn en Eddi, worden op een Romeins schip naar Rome gebracht. Onderweg sterft de kapitein van het schip, die beloofd had hun de vrijheid te zullen hergeven. In Rome worden de jongens op de slavenmarkt verkocht. Bryn wordt gekocht door een patriciër, Decimus Sempronius Maximus, die hem bestemt voor zijn kleinzoon Gajus. Bryn on'tmoet in de stad Eddi, die eerst bij de voddenkoopman Servius Calvus en daarna bij een aannemer in dienst is. Later trekt Bryn met Gajus uit Rome weg. Ze raken bij een gevecht betrokken en Bryn wordt door Eddi, die vrijgekomen is, gered. In Zuid-Italië ontmoeten ze de koopman Kalitas, met wie ze naar Alexandrië gaan. Vandaar aanvaarden ze de thuisreis naar Brittannië, waar ze door een misverstand worden gevangengenomen en opgesloten.

25

ONDER DE



DOOR
H.R. POTTER

ADELAAR

DE AVONTUREN VAN TWEE BRITSE JONGENS IN DE ROMEINSE TIJD

„Brigantië? We kunnen ons daar beter geen moeilijkheden op de hals halen, zeker niet in deze tijd. Die streek is nu net een beetje tot rust gekomen en de legioenen trekken verder naar het noorden. Wanneer is die arrestatie gebeurd?”

„Ongeveer een jaar geleden.”

„Zo lang geleden al? Dan is het wat anders. Dan zal die hoofdmans ondertussen wel gekalmeerd zijn. Toen de jongen niet terugkwam, heeft hij vermoedelijk gedacht dat deze door een vijandelijke stam was gegrepen. Ik zou me er maar geen zorgen over maken. Dergelijke kwesties lossen zich vanzelf op.”

„Ja, maar de moeilijkheid is dat de jongens hier terug zijn. En het zal niet lang duren, vrees ik, voordat tientallen mensen van hun wederwaardigheden op de hoogte zijn.”

„Zijn ze hier? In Brittannië?”

„Ja. Hoe ze het precies hebben klaargespeeld, is een verhaal dat nu niet ter zake doet. Hoofdzaak is dat ik hen zelf heb gezien. Ze hebben me alles verteld.”

De generaal zat een tijdlang in gepeins verzonken in de vlammen te staren, zonder een woord te spreken. Tenslotte hernam de prefect: „Ik heb zo'n gevoel dat deze geschiedenis ons in het noorden duur kan komen te staan. We weten allemaal hoe een rollend steentje een lawine kan veroorzaken. Al is het dan al lang geleden dat een van onze landgenoten die stommitieit heeft uitgehaald, mijns inziens is het maar beter het zo gauw mogelijk weer goed te maken. Anders krijgen we het verwijt naar ons hoofd geslingerd dat de stammen niet op ons woord kunnen bouwen.”

„Vertel me eens wat je zoal van deze zaak weet,” zei Agricola.

De prefect leunde achterover in zijn stoel en nam een flinke teug wijn. „Het begon zo,” antwoordde hij vervolgens. En daarna deed hij zijn vriend getrouw verslag van hetgeen hij had vernomen van Aulus en van de beide jongens. Toen hij zijn relaas had gedaan, begon de generaal te lachen.

„Bij Jupiter! Dat zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Hadden we maar wat meer van die knapen in onze legioenen.”

„Daar heb je gelijk aan,” beaamde de prefect. „Maar het jammerlijke is dat ze eerder geneigd zijn tegen ons te vechten dan met ons. En wat is daartegen te doen? Ik moet bekennen dat

ik het antwoord op deze vraag schuldig moet blijven.”

„Wat ik misschien kan doen,” overwoog de generaal, „is zorgen dat het grondgebied van de stam enigszins wordt vergroot. Daartoe hoef ik niets anders te doen dan een strook bos te laten afbranden. Zo iets is altijd een geschikt middel om de mensen op

„Elk twintig zweepslagen,” besliste hij.
„Ze zullen naar de tinmijnen worden gestuurd zodra er een geschikte gelegenheid is.”



je hand te krijgen, zie je. Bovendien kan ik de vader van die jongen een stuk omheind land geven en een paar trekossen op de koop toe. Zoals je weet, zijn we bezig de mensen hier de eerste beginselen van de landbouw bij te brengen en ze bijvoorbeeld te leren hoe ze koren moeten verbouwen. Welnu, dat land van de hoofdmans zouden we mooi kunnen gebruiken als een soort proefboerderij. De leden van de stam zouden er het nodige kunnen opsteken en zelf zou hij de opbrengst mogen houden. Ik heb zo'n idee dat de man daar volkomen tevreden mee zal zijn. Tussen twee haakjes: waar zitten die jongens eigenlijk?"

"Op het ogenblik zijn ze aan het werk op het schip waarmee ze hierheen zijn gekomen. Ze helpen bij het lossen van de lading, die een vertegenwoordiger van de eigenaar hier gaat verkopen."

"Mooi. Ik ga tegen het eind van de week naar het noorden. Zorg jij nu dat ze zolang hier blijven. Ik zal opdracht geven dat ze met een bataljon mee kunnen komen dat drie dagen na mijn vertrek uit Londinium op mars gaat. Je kunt erop rekenen dat ze tijdens die tocht in de watten worden gelegd als vergoeding voor de narigheid die ze door de schuld van een der onzen hebben ondervonden. Zou dit, alles bij

elkaar, geen prachtoplossing zijn?"

"Inderdaad. Op die manier heeft niemand iets te klagen," antwoordde de prefect opgelucht.

De volgende morgen gaf hij opdracht aan zijn ondergeschikten om dagelijks een nauwkeurig rapport op te stellen over de vorderingen die Aulus maakte bij het verkopen van zijn katoentjes en sieraden. Tot zijn niet geringe schrik kwam hij daarbij tot de ontdekking dat de jongens zoek waren. Hij sloeg onmiddellijk alarm en in minder dan geen tijd waren er een paar afdelingen soldaten op stap om de hele stad als het ware uit te kammen. Alle wijken en vooral het Britse kwartier werden doorzocht, evenals de omliggende dorpen, maar niemand kwam op de gedachte het onderzoek ook tot de militaire barakken uit te strekken. Aan het eind van de tweede dag werd er gerapporteerd dat de jongens onvindbaar bleven, zodat moest worden aangenomen dat zij waren vermoord of verongelukt. De prefect gaf dit nieuws door aan zijn vriend, de generaal, en aan Aulus. Daarna probeerde hij zich de zaak uit het hoofd te zetten.

Met dat al zaten de jongens zonder enig uitzicht op een betere behandeling nog altijd opgesloten in hun cel. De commandant van de Romeinen profi-

teerde van het mooie weer en bracht de ene dag na de andere in de bossen door, waar hij met enkele vrienden op jacht was gegaan. Er was al een halve week verstreken toen het weer eindelijk omsloeg en zich boven de Britse zuidkust dikke wolkenmassa's samenvakten, waaruit tegen de avond een druilerige regen begon te vallen.

Met tegenzin keerde de commandant naar zijn dagelijkse plichten terug, nam het bevel weer over van een van zijn ondergeschikten en zag zich in de loop van de volgende morgen gedwongen zich te verdiepen in de geschiedenis van de beide gevangenen. Hij las het rapport dat door een klerk was opgemaakt en smiet het tablet waarop dit was neergeschreven, met een minachtend gebaar op tafel neer.

"Wat zijn het hier toch ook domkoppen," gromde hij. "De zaak is zo klaar als een klontje. Die knapen zijn in de stad gearresteerd. Welnu, dan moet de gewone rechter het geval toch zeker behandelen?"

"De arrestanten behoren tot de bezittingen van het leger," bracht de klerk vlug in het midden. "Ze staan te boek als slaven die aan het legioen zijn toegewezen. Ze zijn destijds opgepakt aan de grens van de streek der Briganten. Dat was al voordat we hier





onze tenten opsloegen. Ze zijn ontsnapt voordat ze konden worden verkocht. Nu ze opnieuw zijn gegrepen, kan het leger weer als vanouds over hen beschikken."

De commandant wees op het klei-tablet. „Ik lees hier dat ze meer dan een jaar op vrije voeten zijn geweest." Hij nam het tablet op en overhandigde het aan een jongere officier. Deze las het na en knikte bevestigend. „Inderdaad," zei hij. „Ze zijn meer dan een jaar op vrije voeten geweest. Dan hebben ze er recht op vrij te blijven, zou ik zeggen."

De klerk schudde glimlachend het hoofd. „Het spijt me zeer," hernam hij, „maar de heren hebben het mis. De vrijlatingswet is in dit geval niet van toepassing. Ze zijn eigendom van het legioen en ze zijn niet als slaven verkocht. Wat er de afgelopen maanden ook met hen mag zijn gebeurd, het gaat..."

„Goed," viel de commandant hem nors in de rede, „breng ze maar hier."

De jongens werden binnengeleid in tegenwoordigheid van Sextus, die getuigde dat hij hen in een vijandelijk dorp had gevangengenomen, dat ze tijdens het transport waren ontsnapt en dat hij hen bij toeval weer op het spoor was gekomen. Daarna kregen de jongens het woord, maar het lag er dik bovenop dat de commandant nauwelijks luisterde naar wat zij tot hun verdediging aanvoerden. Ze waren nog niet eens uitgesproken, toen hij zijn vonnis al klaar had.

„Elk twintig zweepslagen," besliste hij. „Ze zullen naar de tinmijnen worden gestuurd zodra er een geschikte gelegenheid is. Ondertussen mogen ze niet aan het werk worden gezet in het kamp, om te voorkomen dat ze opnieuw de benen nemen. Let erop dat ze streng worden bewaakt."

Toen ze ongeveer een uur later weer in hun cel waren, richtte Eddi zich op en keek zijn vriend recht in de ogen. „Bryn," fluisterde hij, „ben jij van

plan om de hoop op de vrijheid op te geven en weer slaaf te worden?"

„Nee!" schreeuwde Bryn het bijna uit. „Dat nooit!"

„Ssst!" waarschuwde Eddi. „Praat een beetje zachter, anders hoort de bewaker ons nog." Na een ogenblik van stilte ging hij voort: „Als we proberen te ontsnappen en het gelukt ons niet, dan weet je zeker wel wat ons ditmaal te wachten staat?"

Bryn knikte langzaam. „Ja, dat weet ik maar al te goed," zei hij zacht. „Maar zelfs dat zou nog niet zo erg zijn als slavernij."

Eddi boog zich naar zijn vriend toe. „Mooi zo," hernam hij. „Je moet namelijk weten dat ik een plannetje bedacht heb. Het ziet er op het eerste gehoor wel niet zo aantrekkelijk uit, maar het is het enige waar ik op ben gekomen en we hebben trouwens niet veel bedenktijd. Morgen is het te laat, want dan krijgen we die verdraaide banden weer om onze hals. Maar vanavond tegen de schemering, als de

...sprong hij achteruit, greep een
houten etensnap die onder zijn
bereik lag en gaf de man
hiermee een harde
klap.



poorten opengaan om de wagens met levensmiddelen binnen te laten, hebben de wachtposten het nogal druk. Luister. . .” Terwijl de jongens bijna met de neuzen tegen elkaar zaten, legde Eddi zijn plan uit. Nu en dan knikte Bryn, ten teken dat hij het begreep, en de blos die over zijn wangen trok, bewees hoezeer het hem opwond.

Gedurende de rest van de middag hadden de jongens elkaar weinig meer te vertellen. Ze waren elk met hun eigen gedachten bezig. Bryn kwam telkens weer overeind om zenuwachtig een paar passen heen en weer te lopen, maar Eddi bleef er rustig bij zitten, alsof het in elkaar zetten van ontsnappingsplannen tot zijn dagelijkse werkzaamheden behoorde. Toen ze eindelijk hoorden dat de zware grendels voor de poorten van het kamp werden weggeschoven en het geroezemoes op de binnenplaats aantoonde dat er een plotselinge bedrijvigheid heerste, strekte Eddi zich languit op de vloer van de cel uit. Hij huiverde

toen hij met zijn rug de koude stenen aanraakte, maar hij vouwde zelfverzekerde zijn handen over zijn borst en fluisterde: „Nu!”

Het hart klopte Bryn in de keel toen hij volgens afspraak begon te schreeuwen als een mager varken, terwijl hij uit alle macht met zijn vuisten op de zware celdeur beukte. Eerst leek het erop dat niemand hem zou horen. Tenslotte begon hij te gillen zo hard hij kon. Na een paar minuten, die hem een eeuwigheid toeschenen, hoorde hij op de gang iemand naderen en even later verscheen het oog van een der bewakers voor het kijkgaatje ter hoogte van Bryns schouders. „Wat is dat hier voor een verschrikkelijke herrie?” vroeg de man woedend.

„Hij is dood, hij is dood,” huilde Bryn klaaglijk.

„Ga eens aan de kant staan,” gromde de bewaker. „Ik kan niet dwars door je heen kijken.”

Bryn deed een stap opzij en wreef onophoudelijk de tranen uit zijn ogen en de soldaat zag Eddi op de grond liggen. Hij bromde iets in zijn baard, schoof daarna de grendels voor de deur weg, trok deze open en kwam de cel binnen. Met een handbeweging beduidde hij Bryn dat deze zo ver mogelijk achteruit moest gaan, zodat hij de jongen in het oog kon houden. Toen Bryn hieraan gevolg had gegeven, boog hij zich over Eddi heen om hem te onderzoeken. Hij maakte een vinger nat en legde deze op Eddi's lippen, maar de jongen hield zijn adem in. „Hm!” bromde de soldaat en ging, nadat hij nogmaals een blik op Bryn had geworpen, op zijn knieën liggen om te luisteren of Eddi's hart nog klopte.

Op dit ogenblik had de „dode” gewacht. Bliksemsnel kwam hij in beweging. Zijn handen omklemden de keel van de bewaker. Bryn kwam met een snoeksprong uit zijn schuilhoek te voorschijn, sprong de soldaat op de rug, trok diens armen naar achteren en hield ze in een vaste greep, zodat de bewaker geen vin meer kon verroeren. Hij zag dat Eddi zijn nagels diep in de nek van de Romein had gedrukt en dat hij zijn duimen met zo'n kracht tegen diens luchtpijp duwde, dat hij begon te zweten van inspanning, maar zelfs op deze manier konden ze hun slachtoffer nog maar nauwelijks in bedwang houden. Het leek wel alsof de man zo sterk was als een beer. Bryn moest al zijn krachten inspannen om de behaarde, gespierde armen vast te houden en hij zag aan de gezichtsuitdrukking van zijn vriend dat ook deze langzamerhand aan het eind van zijn krachten raakte. Hij besloot alles op alles te zetten. Nadat hij een van de armen van de bewaker op een geniepig manier met een ruk had omgedraaid, sprong hij achteruit, greep de houten etensnap die onder zijn bereik lag en gaf de man hiermee een harde klap achter zijn oren. Als bij toverslag was het verzet gebroken. De wanhopig worstelende man zakte opeens in elkaar, zodat Bryn zijn vriend, die over heel zijn lichaam beefde, onder

diens zware lichaam vandaan kon trekken. Ofschoon ze geen minuut te verliezen hadden, leunden ze beiden een ogenblik happend naar adem tegen de muur.

Daarna stapten ze hun cel uit, sloten de deur achter zich en schoven zorgvuldig de grendels er weer voor. Ze slopen voorzichtig, stap voor stap, op hun tenen de gang in. De deur naar de binnenplaats stond wijd open, maar om deze te bereiken moesten ze eerst een keuken voorbij en even verder, aan de andere kant van de gang, de deur van het wachtlokaal. Op de drempel van de keukendeur stond een stapel lege manden. Eddi waagde zich tot vlak bij de deurpost en toen hij om de hoek kon gluren en zag dat de kok met de rug naar hem toe stond, greep hij snel de beide bovenste manden en ging ermee naar zijn vriend terug.

„Hier heb jij er ook een,” fluisterde hij. „Zet hem op je schouder, zodat niemand je gezicht kan zien als we het wachtlokaal passeren. Ik hoop dat ze erin trappen en denken dat we bij de wagens met levensmiddelen horen.”

Het trucje gelukte en even later stonden ze op de binnenplaats, waar allerlei voerlui en een aantal soldaten druk aan het werk waren, met het lossen van de wagens met groente en vlees. Ze deden net alsof ze het vreselijk druk hadden en zonder dat iemand argwaan kreeg, liepen ze regelrecht op de poort af. Ze waren juist de achterste wagen gepasseerd, toen een van de soldaten hen in de gaten kreeg en zijn kameraden een waarschuwing toeschreeuwde. De jongens zetten het op een lopen, vlogen de poort door en de weg op die naar de stad leidde. Het begon al een beetje donker te worden, maar het zicht was nog uitstekend en er was geen schijn van een kans voor de beide vluchtelingen om zich te verstoppen. Toen ze een bocht waren omgeslagen, zagen ze vlak voor zich een kruispunt opdoemen. „Elk een kant uit!” hijgde Eddi. „Zet 'm op en zie dat je de boot haalt eer ze je te pakken krijgen!”

„Afgesproken,” schreeuwde Bryn terug. „Doe je best!” En met deze woorden sloeg hij linksaf. Eddi nam de andere weg, die niet veel breder dan een voetpad was, en hij was al spoedig achter het struikgewas verdwenen. Bryn had nog steeds geen gelegenheid om zich te verschuilen en daarom bleef hij maar midden op de weg lopen, in de hoop een behoorlijke voorsprong te krijgen. Dit scheen inderdaad even te gelukken. De jongen was zeer luchtig gekleed en was gedurende zijn hele jeugd gewend geweest aan hardlopen, terwijl de totaal verraste soldaten, onder wie verscheidene mannen op leeftijd, het in hun zware uniformkleding al spoedig benauwd kregen.

W O R D T V E R V O L G D

Map en Moppie



Nee, dit zijn niet Archie en zijn zusje, maar het is een privé-oplossing van het personeelsgebrek van de Weense uitvinder Claus Scholz.

Meneer Scholz is al jaren bezig met het maken van een pop, die alles kan en bovendien kan denken. Zo te zien is hij al een aardig eind op weg in de goede richting, want deze robots verrichten perfect alle voorkomende huishoudelijke bezigheden, zoals stofzuigen, matten kloppen, telefoon aan-

nemen en opendoen. Zij zijn uitgerust met een primitief brein, dat een heel lijstje huishoudelijke werkzaamheden kan onthouden en uitvoeren. Gaat in die tussentijd de telefoon, een onvoorzien geval dus, dan reageren de „her-sentjes” van de robot op de bel (hij kent het verschil tussen de huisbel en de telefoonbel!) en neemt hij de telefoon aan. Naar gelang van de intonatie van de stem aan de andere kant van de lijn geeft hij het antwoord, dat tevoren

op een bandje in zijn hoofd is opgenomen en op het juiste ogenblik afgedraaid wordt. Ook het inschenken van thee en zelfs het hanteren van het fijnste porselein kun je aan hem overlaten, want hij is uitgerust met uiterst gevoelige tastorgaanjes op de toppen van zijn „vingers”. Meneer Scholz wil de robot zo ver krijgen, dat hij zichzelf ook nog oplaadt met nieuwe batterijen en zelf bedenkt, wat hem te doen staat. Of het lukt weet niemand; dat kan zelfs onze eigen Man van staal niet.

HULP IN DE HUIS- HOUDING

Eten zal wel moeilij-
k gaan met zo'n
gebit, maar je
hoeft ook nooit
naar de tandarts!



In een hoog flatgebouw in het hartje van New York hangen op alle verdiepingen aanwijzingen voor het geval er brand in het gebouw mocht uitbreken. Een van de aanwijzingen luidt: Als er brand uitbreekt, blijf dan niet staan om dit te lezen; daar hebt u geen tijd voor!



Harry Houdini was een beroemd goochelaar en boeienkoning. Hij kreeg vooral bekendheid vanwege het feit, dat hij het presteerde te ontsnappen uit kisten en vaten die, met kettingen omwikkeld, in het water werden gegooid. Niemand heeft ooit begrepen, hoe Houdini dat deed. De geheimen van Houdini zullen evenwel niet voor eeuwig geheimen blijven. Op 6 april 1973 zal een New Yorkse notaris een envelop openen, die sinds de dood van Houdini in zijn bezit is. In deze envelop bevinden zich vijftig dicht beschreven velletjes papier, waarop Houdini zijn geheimen prijsgeeft. Voor zijn dood heeft Houdini bepaald, dat de envelop niet eerder dan op de honderdste verjaardag van zijn geboorte mocht worden geopend.



**RAAR
maar
WAAR**



Ha, Bolletje Speldjes !

Heeft je moeder al zo'n speldje met dat grappige Bolletje jochie voor jou gevraagd ?

Bij 2 van die lekkere (mmm, op de boterham), goudbruine Bolletje Goudkoeken krijg je een speldje gratis.



Bolletje
goudkoek

De lekkere plak uit het gouden pak !

De club van vijf

in:



race naar de zon

Balthasar en Pioen denken in Zuid-Frankrijk te zijn. In werkelijkheid zijn ze bij de Frans-Belgische grens...



DE MAN VAN STAAL





WIE puzzelt er mee...

Oplossingen puzzels uit vorig nummer

Kruiswoordpuzzel

ABCOUDE NEL
U A I L A O
TWO TUINDER
O E S E
PADEN AFRI
E R E R
DRUIF RONDE
M. I O F
DAMHERT LAB
O E T A O A
TOR SENEGAL

Wie hoort erbij?

Nummer 4, die evenals de mannen op de bovenste rij een jasje en een broek van verschillende stof draagt.



VLECHTMATJE

Als je de drie gevraagde woorden op de horizontale rijen goed hebt ingevuld, kun je dezelfde woorden ook op de verticale rijen maken.

1. Edelsteen
2. Werkplaats van een smid
3. Ongewenste plantengroei

PUZZELSOMMEN

$(1 - n) + (2 - t) + (3 - 1) + (4 - d) =$ het verzamelen van postzegels.

$(5 - f) + (6 - g) + (7 - m) + (8 - k) =$ iemand die het middelpunt van een feest is.

Dit „cijferwerkje” zal je niet al te veel moeite kosten, als je maar weet hoe je het moet aanpakken. Nu, je doet maar precies wat er staat en dan kom je er vanzelf. De cijfers verwijzen naar de omschrijvingen. Van de bedoelde woorden trek je de aangegeven letter af. In beide gevallen krijg je dan als uitkomst vier lettergrepen, die tezamen een woord vormen.

1. Inwoner van Finland
2. Plankje
3. Ogenblikje
4. Gezongen vers
5. Afkorting van juffrouw
6. Jong varken
7. Jong schaap
8. Javanse dolk

VISITEKAARTJE

S. E. KRAAN
ELTEN

Welk beroep heeft
deze meneer?



KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal:

- 1 Het kopen en verkopen
- 6 Rivier in Noord-Italië
- 8 Waarschuwingsteken bij gevaar
- 9 Zetel voor een vorst
- 12 Uitspanseel
- 13 Pakjesdrager (onder andere aan een station)
- 15 Moeder
- 16 Wedstrijdterrein voor paardenrennen
- 18 Deel
- 21 Zestig minuten
- 22 Groot en kostbaar gebouw
- 23 Geurig zaadje
- 26 Kleefstof
- 27 Onderaards worteldeel
- 29 Duizend meter (afkorting)
- 30 Helper in de nood
- 32 Voorzetsel
- 34 Uitdrukking
- 35 Onderdeel van een hijsinrichting

Verticaal:

- 1 Tuingereedschap
- 2 Reeds
- 3 Vanzelfsprekend
- 4 Doctor (afkorting)
- 5 Keukengerei met hengel
- 6 Bruingele panter
- 7 Kort geleden
- 9 Technische Hogeschool (afk.)
- 10 Beroemde schilder
- 11 Voorzetsel
- 14 Bijzonder lange man
- 17 Op dit ogenblik
- 18 Per persoon (afkorting)
- 19 Palingsoort
- 20 Man die wilde dieren tam maakt
- 24 Vereist; noodzakelijk
- 25 Verward spreken in koorts-toestand
- 27 Brok steen
- 28 Verblijfplaats voor dieren
- 30 Erg los; mul
- 31 Rijksgrond (afkorting)
- 33 Vader



Wanneer je in dit plaatje de verschillende kleuren op de juiste plaats aanbrengt, komt er een bepaalde voorstelling te voorschijn. De vakjes zijn gemerkt met een teken en de tekenjes corresponderen met onderstaande kleuren:

- + = lichtgroen
- o = donkergroen
- = zwart
- = lichtblauw
- .. = oker

INKLEURPUZZEL



Alona Wildebrab





Voor Nederland: Redactie en administratie: Nassauplein 3, Haarlem. Abonnementsprijs: 30 cent. Losse nummers: 40 cent.

Voor België adres: N.V. Tijdschriften Uitgevers Maatschappij, Van Schoonbekestraat 36, Antwerpen. Prijs: 5 frank.

Bij betaling van abonnementsgeld: postrekening 682400 t.n.v. Sjors van de Rebellenclub, Haarlem. A.u.b. vermelden: abonnement per post of per bezorger.